

IK WEET NOG

Ik weet nog hoe de mensen keken:
de oorlog was voorbij,
de angst nog niet vergeten,
maar diep vanbinnen blij
en diep vanbinnen weten:
dít nooit meer. We zijn vrij.

vandaag is het als toen gebleven:
daar staan ze, bang en blij,
de mensen die nu leven
met jou en mij erbij,
de doden niet vergeten
bij 't feest om vrij te zijn.

Mies Bouhuys.



Na lange of korte tijd komt aan elke oorlog een eind. Maar mensen die in een oorlog verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, vergeten dat nooit. Hun verdriet blijft. Ook al is het vrede.

Als je niet oplet

*Deze muziek mag je niet spelen
dat boek zou ik maar niet lezen
die foto zou ik maar verscheuren*

*met haar kun je beter niet gezien worden
daar krijg je misschien last mee
ik zou mijn mond maar houden*

*wat je straks alleen nog mag
is in een donker hol verborgen
verlangen naar het licht van de vrijheid*

*die je verspeeld hebt
omdat je even de andere kant uitkeek
toen je burens werden weggehaald*

Remco Campert.

MENSENRECHTEN
ALS IK EEN MENS BEN
GELDEN ZE OOK VOOR MIJ

VREEMD IDEE, NET ALSOF
JE HEEL BELANGRIJK BENT

IEMAND MET EEN NAAM
DIE ZELF MAG BESTAAN

ZOVEEL RECHTEN ALS JE HEBT
ALS JE MAAR EEN MENS BENT!

LOPEN OVER VELDEN EN WEGEN
ZONDER BLOK AAN JE BEEN

WOMEN IN EEN LAND
DAT OPENSTAAT ALS EEN RAAM

EN IN JE HOOFD EEN DROOM
DIE KLOPT ALS EEN HART

ALS IK EEN MENS BEN
LAAT IK OORLOG SMELTEN

ALS SNEEUW VOOR DE ZON
EN VREDE GROEIEN ALS GRAS

JOS VAN HEST

Vrijheid maak je met elkaar

**Rood is het vuur
Het vuur is een vogel**

**Wit is de vrijheid
Kijk een vredesduif**

**Blauw is de fakkel
Een fakkel die brandt**

**Het vuur van de vrijheid
Gaan we het samen maken?**

